

Jawel het is hartje zomer. Bijna iedereen heeft zijn tafeltennisbatje diep opgeborgen in zijn kast. Maar om alvast op te warmen voor het volgende seizoen de Voltreffer! Deze Voltreffer staat helemaal vol met info van het afgelopen seizoen en vooruitblikken op het komende. Het aantal competitieteams is bij de senioren weer een stuk gestegen. Ook hebben we weer een landelijk seniorenteam. Namelijk dames 1. Maaïke, Bianca en Monique gaan de landelijke 4<sup>e</sup> divisie onveilig maken. Ook bij de jeugd blijven we op het meisjesfront nog steeds landelijk vertegenwoordigd.

Prik is ook weer aanwezig. Jawel ik bedoel de vaste prik rubriek, want sinds het prik heet heeft het ook nog elke keer in de Voltreffer gestaan. Henk O. ben dit keer zuinig met de plaatjes geweest en toch een goed gevulde Voltreffer, ra ra hoe kan dat.

Het laatste stuk uit "de west" staat ook in deze Voltreffer. Henk K. is weer terug in Nederland en heeft zijn vrouwelijk schoon bij zich. Wie weet komt TTV prive nu weer terug, de redakteur is zeer benieuwd.

Rien is ook weer van de partij met verschillende stukken. Helaas waren sommige stukken al voor de vorige Voltreffer bedoeld, maar op de elektronisch snelweg lijken ook wel eens botsingen te gebeuren. Vooral het stuk over ons bestuur is een aardig stukje tekst.

Maarten heeft weer een aantal foto's aangeleverd. Ditmaal van het uitje van de jeugd en het toernooi wat de 55-plussers en de jeugd samen hadden. In eerste instantie had hij ze doorgestuurd naar mijn mailbox. Echter deze kan prive niet meer dan 10MB aan. Je raad het al, mailbox overloaded. Maarten maar even gebeld of hij ze toevallig ook op cd kon aanleveren, geen probleem ☺

Ook hebben een aantal jeugdleden stukken aangeleverd. Goed dat er in de jeugdhoeke ook geschreven wordt door de jeugd.

Natuurlijk ook vanuit het bestuur verschillende aangeleverde stukken + nog veel meer. Veel leesplezier in de zon toegewenst.

Robert.

## Van de voorzitter

Zo aan het einde gekomen van het tafeltennis seizoen zijn we als bestuur druk bezig wat zaken af te ronden en nieuwe zaken voor te bereiden voor het komende seizoen. Ik zal u allen niet vermoeien met de details maar de belangrijkste dingen wil ik toch even onder de aandacht brengen.

Op de bestuursvergadering van woensdag 13 mei 2003 heeft het bestuur André Rebel benoemd tot vice-voorzitter.

---

De René Schijff bokaal (ten behoeve van speelster of speler die op het landelijke niveau het hoogste gemiddelde percentage heeft gehaald over een najaarsseizoen en een voorjaarsseizoen) zal uitgereikt worden op het Prima Donna Kaas (groot)ouder/(klein)kind toernooi op zaterdag 23 augustus 2003.

André en Kees hebben namens het bestuur de Algemene Leden Vergadering van de afdeling Midden Nederland bezocht. Het belangrijkste punt van deze vergadering was een voorstel om over te gaan naar het spelen tot de 11. Uiteindelijk is er geen stemronde geweest maar zal er in oktober 2003 een extra A.L.V. Midden Nederland gehouden worden waarin verschillende voorstellen ter stemming gebracht zullen worden. We zullen iedereen op de hoogte houden van de ontwikkelingen!

De N.T.T.B. heeft een nieuw bestuur. Op de bondsraadvergadering van 24 mei 2003, die onder leiding stond van Jaap Roeten, is er een interim bestuur gekozen wat in ieder geval zitting heeft tot november 2003. Het oude bestuur was vanwege financiële en organisatorische problemen afgetreden.

De Prima Donna Kaas clubkampioenschappen zijn gehouden en waren, ondanks een wat lage opkomst bij de hogere senioren klassen, een leuke afsluiting van de competitie.

Het vrijwilligersuitje was dit jaar een succes, een leuk idee om de vrijwilligers te belonen voor het vele werk afgelopen jaar middels een gezellige avond op de club, een pluim dus voor de organisatie. Ook over de opkomst was ik zeer te spreken, 51 personen maar liefst, ik hoop dat volgend jaar alle vrijwilligers aanwezig zijn.

De uitwisseling met Bad Vilbel ging dit jaar niet door vanwege organisatorische problemen in Bad Vilbel. Daar onze voorbereiding al in een vergevorderd stadium zat was dit extra jammer, zeker gezien de goede contacten in het verleden. Volgend jaar proberen we het opnieuw.

Vorbereidingen worden getroffen voor het afronden van het vrijwilligersbeleidsplan en het "overall" beleidsplan. Daarnaast zijn de commissies druk bezig met het bedenken en opzetten van trainingsgroepen en toernooien.

De competitie zal weer beginnen in september.

Rest mij eigenlijk niets meer dan iedereen een hele goede en leuke vakantie te wensen!  
Prettige vakantie en tot in augustus, in een opgefriste en geschilderde kantine!

Frank Hagen

## **55+ CLUB**

Haringparty als besluit van het seizoen.

11 Juni was de laatste middag dat er getafeltennist kon worden en dat gaat altijd vergezeld van een uurtje spelen, koffie drinken, weer een uurtje spelen en vervolgens gezellig wat napraten en drinken.

Dit keer was het extra feestelijk, want Dirk Honing vierde de volgende dag zijn 65ste verjaardag en trakteerde op gebak bij de koffie.

Bij de borrel waren er diverse hapjes, zoals kaas, worst, nootjes, een prachtige salade met stokbrood en veel nieuwe haring. (alles bereid en gefinancierd door een aantal deelnemers/sponsors).

Dit is langzamerhand een traditie aan het worden en moet zeker blijven bestaan.

Aan het eind van de middag wensen wij elkaar allemaal een prettige vakantie en hopen iedereen in augustus weer terug te zien.

Zoals het er nu voorstaat beginnen we weer op 20 AUGUSTUS.

Dus wilt U eens komen kijken dan moet U wachten tot 20 AUGUSTUS.

De huidige deelnemers(sters) krijgen schriftelijk bericht.

RIEN

Wist u dat: Iedereen regel 14 uit het handboek van de TTV Huizen wel kent.

Wist u dat: Deze regel maar 1 zin bevat: we hebben een deur!

Wist u dat: De voorzitter deze regel overtreden heeft.

Wist u dat: Hij ook één keer van zijn leven over het muurtje heen wilde ☺

## Prik

Zo dit wordt de laatste Voltreffer voor de zomer vakantie. Zei ik in de vorige Voltreffer dat wat mij betreft het seizoen nog niet was afgelopen, nu is dat wel degelijk zo, ondanks dat de club op de vrijdagavond open blijft. Alvorens even niet meer aan tafeltennis te denken blik ik nog even terug op het afgelopen seizoen.

Onze nieuwe voorzitter blikt terug in zijn bestuurstijd en hij denkt na over o.a. het vrijwilligersbeleid. Nog één keer wil ik dan een lans breken voor een grotere betrokkenheid van de leden bij de club. Als er activiteiten zijn, moeten ze zowat met hun haren naar de club gesleept te worden. Mensen moeten per telefoon en misschien in de toekomst wel per E mail gewaarschuwd worden dat de activiteiten beginnen.

Robert geeft in zijn voorwoord aan dat de dikte van de Voltreffer toch nog normaal is. De dikte misschien wel, maar er zijn bladzijden bij waar maar erg weinig op staat.

Ik heb ooit eens commentaar gekregen van Herman Galet op mijn stukjes. Hij raadde mij aan om af en toe iets meer wit te gebruiken ( een drukkersterm voor openruimten en alinea's) Als Herman Galet deze Voltreffer zou zien zou hij opmerkingen maken om wat minder wit te gebruiken. Ik weet echter niet of dat aan de redactie ligt of aan de schrijvers van de desbetreffende stukjes. Bert Jongerden heeft zijn stuk over het competitieoverzicht ingeleverd op vier pagina's. Bert geeft aan dat in mijn team, team 10, Klaas 100% heeft gespeeld en hoewel Klaas dit seizoen goed gespeeld heeft heeft hij geen 100% gespeeld.

Bij Lelystad was hij niet in staat om verder te spelen, niet eens in staat om te tellen, dus alles winnen zat daar niet in.

Het Bad Vilbelgebeuren sla ik maar over. Ik denk niet dat Kees zijn gasten papier laat eten. Europese contacten liggen ver van mijn bed, ik heb al moeite met contacten binnen Huizen. Kees is lid van verdienste geworden, dat is echt verdiend, Kees zet zich op veel gebieden meer dan verdienstelijk in voor onze club. Humor heeft hij ook en hij is zeer goed op de hoogte met de citaten van de diverse staatshoofden van de Verenigde Staten.

Frank Hagen doet verslag van de ALV. Hij doet getrouw verslag. Over het stukje over Gijs wil ik nog wel even terugkomen. Ik ben van mening dat er voor trainingen aan selectie en jeugd wel degelijk betaald mag worden aan leden. Als het geheel gratis moet, kan je ook geen eisen stellen. In het belang van het mogelijk prestatieve karakter van trainingen en competitie resultaten moeten er eisen gesteld worden aan trainers en diegenen die trainen. Doen we dat niet, dan zijn we binnen de kortste keren een vereniging als Vitus, Tovo, of de Hilt.

Een sponsor is mijns inziens niet te overtuigen dat zijn investering zinvol is als er geen tegenprestatie geleverd wordt.

Bij de jeugdhoeke las ik het verslag van het ongelukje dat Maya Rebel heeft getroffen. Ik hoop natuurlijk dat ze weer helemaal hersteld is bij het verschijnen van deze Voltreffer.

Afgelopen week, het is nu 5 mei, heeft het clubkampioenschap vijfde klasse plaats gevonden. Bram en ik zouden dat organiseren. Bert moest bekeren met de concurrent. Ik had hem echter wel gevraagd om een indeling te maken, waardoor alle schijn weggenomen zou worden dat ik mezelf zou hebben bevoordeeld. Nou hij heeft dat goed gedaan. Ik kwam niet door de poulewedstrijden heen, want ik verloor van teamgenoot Pieter Honing en van mijn angstgegner Harry Kempers ik werd dus vierde in mijn poule. Ik moet er bij zeggen dat beide verliespartijen verdiend waren. Voor een uitgebreid verslag verwijs ik naar het mogelijke verslag van Bram Gerritse. Ik wil er nog wel over kwijt dat de finale erg spannend was. Er werd bijna niet naar gekeken, want ik hoorde geen enkele reactie op de vaak erg mooie en spannende slagenwisselingen.

Ik had mijn teamgenoten Pieter Kos en Klaas Kooy eigenlijk nog niet zo zien spelen. Het is dat ik aan het tellen was anders had ik regelmatig een applausje laten horen.

Team 10 was dus prestatief goed aanwezig: Klaas eerste, Pieter tweede en Pieter Honing vijfde. Henk Oversteegen werd veertiende. Volgens zijn teamgenoten was hij overtraint. Zo dan zit het seizoen er weer op.

In juni nog een paar keer op dinsdag, er schijnt een brief uitgegaan te zijn. Op het moment dat ik dat moest weten wist ik het nog niet. Op het prikbord hing het nog niet, wel oude krantenberichten over prestaties van de jeugd. Eindelijk hebben we een actief persoon die weer stukjes geplaatst krijgt. Alleen jammer dat het niet in de huis aan huis krant is, daar moet je reclame maken om nieuwe jeugdleden te krijgen. Als er dan tevens blijkt dat er een beleid gepresenteerd wordt waar ook zuigkracht mee ontstaat en dan bedoel ik niet de zuigkracht van een stofzuiger, maar aantrekkingskracht voor nieuwe leden, dan snijdt het mes aan twee kanten.

Nog even terugkomen op de info omtrent de clubsluiting. We hebben een mooie homepage. De informatie over de competitie van 2002 mag er nu wel af en daar voor in de plaats kan dan het dienstrooster voor de komende zomer staan. Eigenlijk moet dat er staan vanaf het moment dat het bestuur dat besluit. Ook onze webmaster zit bij die vergadering.

Gemiste kans!

Henk Oversteegen

**KAAS**

Sinds enige tijd hebben wij een sponsor. Eén van de eerste acties van PRIMA DONNA was het neerleggen van folders en reclamemateriaal. Als geïnteresseerde lezer nam ik dat materiaal door. Er was zelfs een prijsvraag bij! Stuur een leuk kaasrecept in en win.

Ik heb thuis boeken vol met recepten en ik kook graag, dus die prijs was voor mij.

Dacht ik.... Tot ik goed ging lezen en zag dat de inleverdatum al ruim een jaar verstreken was. Het idee bleef echter bij me hangen en nu het weer beter wordt en er aan andere maaltijden gedacht wordt dan stampot, is een zomerreceptje met kaas best wel eens leuk om te proberen. Daarom nu zonder een te winnen prijs een recept met PRIMADONNA kaas. ( ook voor Bram) Witlofsalade met belegen PRIMADONNA.

Voor vier personen: 2 eetlepels rozijnen, 2 schijven ananas (uit blik), 50 gram pecannoten (gepeld), 150 gram belegen PRIMADONNA , klein bekertje creme fraiche ( koude sausen) een halve citroen, 1 theelepel suiker ( of iets meer), 1 theelepel kerrie, wat maggie uit een flesje en vers gemalen peper, drie struikjes witlof.

Was de rozijnen en laat ze uitlekken. Snijd de ananas in stukjes. Breek de pecannoten in kleine stukjes. Snijd de PRIMADONNA in kleine blokjes. Maak de witlof schoon, snijd ze in de lengte doormidden en verwijder de harde kern.

Maak een dressing van de citroen, suiker, maggi, creme fraiche, kerrie, peper( proef even of het niet te zoet is, want de ananas en de rozijnen maken het iets zoeter) en meng hier de overige ingrediënten door. Lekker bij gebakken aardappelen en een stukje vlees.

PRIMADONNA is te koop bij AlbertHein en de Vershof

## Vrijwilligersuitje

Zoals elk jaar werd er ook dit jaar iets georganiseerd om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Dit jaar hadden we bedacht om een barbecue te organiseren. Na de nodige voorbereidingen, waar ik iedereen die zich daar mee bezig heeft gehouden (toppers!!! Jullie weten wie jullie zijn) nogmaals hartelijk voor wil bedanken, was zaterdag 31 mei de grote dag. Het weer deed in ieder geval goed mee. De zon straalde van de hemel. 51 Personen hadden zich aangemeld voor het gebeuren. Adverteerder en slager Van Schaik van winkelcentrum "De Holleblok" had schalen met diverse soorten vlees en salades opgemaakt, welke met zeer veel smaak nagenoeg leeg zijn gegeten. Nadat iedereen zo'n beetje uit was gegeten, was er nog ijs én koffie met likeur toe. De drankjes werden de hele avond verzorgd door een oude bekende. Om de vrijwilligers een beetje te ontlasten, had Henk Boot zich beschikbaar gesteld om de bar te bemannen. Henk, nogmaals bedankt.

De avond was echter nog lang niet afgelopen. Want vanaf een uur of tien werd het langzaam maar zeker wat rumoeriger in de kantine. Daar stond dan ook een complete disco opgesteld, compleet met licht en rookmachine. Het moest even op gang komen, iedereen moest natuurlijk even uitbuiken, maar toen barstte het feestgedruis los. Plop, de pizzahut, ketchup, K3, tot aan de polonaise en de sirtaki, alles kwam voorbij. Er werd zelfs een demonstratie Zuid-Amerikaans dansen van de tot veler verbazing uit Curaçao overgekomen meester gegeven. Tot in de kleine uurtjes ging het door, maar zoals aan alles kwam er toch een eind aan wat ik in ieder geval een zeer geslaagd evenement vond.

Nu maar zien wat we volgend jaar kunnen bedenken. Bungjeejumpen???

Namens de ZKC  
Kees Visser.

## 55 + CLUB

*Door een aanrijding op de elektronische snelweg is dit stukje niet opgenomen in de vorige Voltreffer, maar misschien nog wel aardig voor mensen met interesse voor het wel en wee van de 55 plussers.*

Woensdag 19 maart hebben wij de jaarlijkse uitwisseling met TIOS in Tilburg gehad. Met een vijftal auto's gingen wij richting Tilburg en maakten weer eens kennis met het fenomeen file, wat voor velen onaangename herinneringen oproep aan de werkzame jaren. Omdat er op diverse plaatsen deelnemers(sters) opgehaald moesten worden werd besloten dat iedere chauffeur zelf zijn route zou bepalen, wanneer hij maar om 10.00 ter plaatse zou zijn. Hoewel de één zich direkt bij de A 27 in de file stortte en de ander zich als ex-vrachtwagenchauffeur via allerlei vluchtwegen naar Tilburg spoedde, lukte het maar een enkeling om op de afgesproken tijd aanwezig te zijn.

Na een welkomstwoord en koffie met koek werd de teamindeling bekend gemaakt en gingen de wedstrijden van start.

Halverwege de wedstrijden kregen wij nog een lunch aangeboden, zodat er daarna met veel energie verder gespeeld kon worden.

Het was TIOS nog niet eerder gelukt om van ons te winnen, maar deze 6e keer hadden zij alles uit de kast gehaald om ons te verslaan en dat is hen gelukt, want onder veel gejuich waren zij ons met 33 - 27 de baas.

De uitslagen kwamen als volgt tot stand:

Het eerste HUIZEN team won met 6-4 met als uitbinker natuurlijk Arie Rebel .

HUIZEN 2 werd met 8-2 in de pan gehakt, waarbij vermeld moet worden dat Ben de Lichte beide partijen won en Wim Boelen na zijn eerste wedstrijd geblesseerd uitviel.

HUIZEN 3 bood goede tegenstand, maar bleef steeds net aan de verkeerde kant van de score en verloor met 7-3.

HUIZEN 4 boekte een fraaie overwinning met 8-2.

Chris Kat en Leo Wunnink wonnen al hun partijen en moeten de volgende keer misschien wat hoger ingedeeld worden.

HUIZEN 5 verloor met 7-3, waarbij opviel dat Jan Vogt al zijn partijen verloor al was het ook op het nippertje.

Riet Kottman won één partij en ook Bep Brons overtrof zichzelf met één overwinning.

Huizen 6 zette een mooie prestatie neer door met 5-5 gelijk te spelen.

In dit team zaten 2 beginners n.l Theo Koebrugge en Ries Makkinje, die beiden een partij wonnen.

Na het uitreiken van de wisselprijs en het nuttigen van een drankje vertrokken wij weer huiswaarts en dat ging een stuk vlotter dan de heenreis.

---

Bij Huizen speelden dit keer een viertal deelnemers voor het eerst mee en dit met veel plezier.

Zaterdag 10 mei a.s. speelt de 55+ club bij voldoende deelname ook nog een wedstrijd tegen de jeugd van Huizen als tegenprestatie voor de door de 55+ club aangeboden bowlingmiddag bij het 50 jarig bestaan van de ttv Huizen.

In de loop van het jaar volgt nog de uitwisseling met VISENTA uit Hilversum.

RIEN

*Ook dit stuk had ik graag heet van de naald in de Voltreffer van April gezien, maar helaas is ook dat niet gelukt.*

## Algemene Leden Vergadering 2003

Gelukkig heeft de vereniging weer een compleet bestuur.

Alle leden die op de jaarvergadering aanwezig waren kennen deze mensen nu, maar voor de wegblijvers wil ik het zevental toch even aan U voorstellen zoals ik ze in de loop der jaren heb leren kennen.

Ik begin bij André Rebel:

André is al vanaf zijn achtste jaar lid en toen hij besloot om het voorzitterschap op zich te nemen had ik zo mijn bedenkingen.

André is een echte doener en een voorzitter behoort een latendoener te zijn.

Ondanks dat vind ik dat je het geweldig gedaan hebt.

Voor mijn gevoel was je dag en nacht met de club bezig en hebt met de weinige bestuursleden die je had en de commissieleden de vereniging in gang gehouden.

Het grootste compliment verdien je voor het feit dat je weer een compleet bestuur op de been hebt gekregen.

Mijn persoonlijke herinnering aan jou zal altijd blijven het velletje zwart rubber dat jij in de prullenbak gooide en waar ik nu al tig jaren fantastische resultaten mee behaal.

Frank Hagen:

Op de nieuwjaarsreceptie was het nog niet zeker of je het voorzitterschap op je zou nemen, maar gelukkig heb je de functie van secretaris hiervoor ingeruild.

Mijn persoonlijke herinnering aan jou zal altijd blijven dat ik jou in jouw beginperiode bij de club (1996) op de donderdagavond nog wel eens versloeg en nu lees ik in de stukken dat je afgelopen jaar kampioen in de derde klasse bent geworden.

Mij dunkt een glanzende carrière binnen de vereniging.

Joop Rovekamp:

Na 18 jaar lidmaatschap één van de 3 topfuncties, namelijk secretaris en meteen de nestor van het bestuur.

Ik heb begrepen dat door jouw toezegging het balletje is gaan rollen en alle andere functies ook opgevuld konden worden.

Jouw herinnering aan mij zal wel niet zo'n fraaie zijn, want Alex Smit en jij kwamen op een avond (jaren geleden) binnen en zouden nog even een zevende tafel in de eerste zaal bijzetten. Ik maakte toen een van mijn misplaatste grappen en zei dat er ook nog een tweede zaal was. Daarna is het voor mijn gevoel jaren niet goedgekomen tussen ons. Volgens mij is dat inmiddels verjaard, want anders had jouw team mijn team niet laten winnen bij het stratentoernooi.

Monique Gerritse:

Samen met Bram sinds 1997 lid van de vereniging en als recreant begonnen.

Wie mij toen gezegd zou hebben: "dit wordt eens onze nieuwe penningmeester" zou ik toch even vreemd aangekeken hebben, maar wat blijkt ze is het en wat voor een !

Wie weet komt het wel door een gemeenschappelijke kennis van ons beide, die ooit een bestuursfunctie bekleedde bij de ttv DIEMEN.

Jan v.d.Broek:

Gelukkig weer een v.d. Broek in het bestuur en ik hoop dat je het net zo lang vol zult houden als jouw vader, want dan kan de vereniging nog een hele tijd blijven bestaan.

Mijn persoonlijke herinnering aan jou dateert nog uit de vorige eeuw.

Jij was volgens mij nog lang geen senior en mocht zaterdags wel eens even op de bar passen onder toezicht van je vader.

Ik moest even een telefoontje plegen (niet privé ) en jij presteerde het om mij daar een dubbeltje voor te laten betalen.

Ik had geen zin om met zo'n snotneus te gaan discussieren en heb het netjes betaald.

Daar wil ik dus nu nog even mijn gram voor halen.

Kees Visser:

Op zijn 7e jaar naar de club meegesleept door zijn vader en nooit meer weggegaan.

Lang gewacht en stil gezwegen, ik had het niet meer gedacht en toch gekregen.

Weer een Visser achter de bar en zo hoort het ook.

Mijn laatste persoonlijke herinnering aan jou dateert van heel kort geleden, namelijk het stratentoernooi.

Je presteerde het om door een zaal met veertig mensen te schreeuwen dat Rien van der Putten die avond slechts 2 EURO had uitgegeven.

Je vergat nog te zeggen dat ik ook nog met een gratis fles wijn naar huis ging.

Maarten Robbers:

Ik wist amper dat je alweer terug was uit het buitenland en meteen bestuurslid namens de jeugdcommissie.

Dat moet goed gaan met jouw ervaring als jeugdcommissielid.

Misschien is het toeval, maar in de Voltreffer heeft de jeugd weer een achternaam in jouw verslagen.

RIEN

Wist u dat: De elektronische snelweg zijn voor en nadelen heeft.



Wist u dat: Rien deze de vorige keer aan de lijve ondervonden heeft.  
Wist u dat: Het stuk hierboven een prachtige bijdrage vind voor de Voltreffer.

## West Side Story

Willemstad 15 juni 2003-06-15

Dit wordt de laatste West Side Story die ik in de Voltreffer schrijf, tenminste zo als het er nu voor staat, wie weet zit ik over een aantal jaar wel weer hier om jullie belastingcenten op te maken en ik moet zeggen dat dat me goed is bevallen. Wie wil dat nou niet, van een andermaans geld 4 jaar op werkbezoek naar Curacao of andere (tropische) oorden op deze aardkloot. Misschien is de volgende titel wel **Het Verre Oosten**, want we zitten ook in Indonesie, of **Dessert Storm**, want we gaan ook weer naar Irak en nog veel meer van dat soort plaatsen. Maar daar kan je om verschillende redenen tegenwoordig maar beter niet zitten. Helaas weet ik op dit moment nog niet waar ik kom te werken, goed personeelsbeleid van de marine dus, maar ik hoop toch gewoon maar even in Nederland te komen en het liefst in Amsterdam, want dan kan ik weer rustig gaan pingpongen en mijn dametjes een beetje voorbereiden op de komende “koude” periode, want ze zullen erg moeten wennen aan het klimaat, denk ik, hoewel de laatste weken wel meeviel. Ik heb dat zelf maar even geinspecteerd en de overgang van 33 graden naar 25 viel mij erg mee. Ik was na 2 dagen wel erg verkouden en had af en toe ook wel kippenvel, maar als deze temperaturen in Nederland standaard worden, dan hoef ik niet meer zo nodig naar warmere oorden. Het warme weer had voor mij wel een nadelig iets, want ik moest mijn nieuwe huisje aan de Donge helemaal schilderen en witten, dus heb ik nog nooit zo hard moeten zweten de laatste 4 jaar. Gelukkig had ik al wel water, zodat het dure vocht (wat een belachelijke prijzen op een terrasje, 2 euro voor een biertje in een plastic bekertje op de jaarmarkt), weer aangezuiverd kon worden. Gelukkig heb ik wat hulp gehad van een paar familieleden en pingpongers, zodat ik flink ben opgeschoten en weer met een gerust hart kon terugkeren naar Curacao.

Ik heb uiteraard ook de vereniging een paar keer bezocht en wat mij opviel was dat nog steeds dezelfde mensen aan de bar hangen en er nog steeds de gezellige sfeer heerst van een paar jaar terug. Dat de meesten mensen mij een beetje raar aankeken toen ik binnenkwam neem ik maar op de koop toe, want niemand wist dat ik 2 weken naar Nederland zou komen (behalve familie dan). Hoewel ik Kees wel een hint had gegeven dat ik wel voor mooi weer zou zorgen met de BBQ voor vrijwilligers en dat ik zelf dan ook wel zou komen, helaas heeft Kees niet genoeg aan een paar hints, hij pakt liever een paar pints, denk ik.

De BBQ was erg gezellig en ik heb mijn mijn beste dansbeentje nog voorgezet op de Zuid Amerikaanse Merenque, het was geen Ricki Martin, maar toch (Shakira heeft geïnformeerd voor haar volgende clip).

Dat op de dansvloer Kees verscheen vond ik niet zo gek, want op Curacao deed hij dat ook wel na een paar biertjes, maar ik moest wel even bijkomen aan de bar en mij goed in mijn armen knijpen of ik niet droomde, want ik zag ook Jeroen op de dansvloer, nou dat heb ik hem nog nooit zien doen en ik ken hem toch al heel wat jaartjes (hoe ouder hoe gekker zal dat wel zijn, kijk maar uit Kees, want als jij 80 wordt dan zit je in je rolstoel nog de Mac Chicken, of zo, te “wheelen”).

Op hemelvaartsdag was ik weer met het bekende groepje op stap geweest naar Giethoorn en ik dacht uiteraard dat het een rustig dagje zou worden, nou mis, ze hadden 2 fluisterboten (hoe verzin je die naam als je weet dat er een paar (schreeuwige)pingpongers komen) gehoord. Aangezien ik bij de marine zit hadden ze een mooie taak voor mij, namelijk stuurman, nou heb ik nog geprobeerd om ze wijs te maken dat een fragat toch heel wat anders was en dat ik voorlopig niet meer achter het stuur mag zitten (wat een discriminatie op Curacao, als militair val je onder de Nederlandse wet en als toerist of Antilliaan niet, dus dan had ik gewoon niets gehad), maar daar traptten ze dus niet in. Dat was dus de hele dag opletten op tegenliggers en boten van rechts, maar gelukkig heb ik maar een paar keer een bootje geraakt zonder dat daar het traumateam op af moest komen en er zal ook geen film (Fluistertinac) van worden gemaakt, hoewel het wel een bioscoopkraker zou worden door de vele "Dumb and Dumber" opmerkingen.

Het was dus weer een zeer leuk uitje wat we 's avonds met een lekker etentje hebben afgesloten.

De jaarmarkt viel mij een beetje tegen, maar doordat ik wel weer veel bekenden tegenkwam die weer met grote ogen naar mij keken (zou ik zoveel veranderd zijn in 4 jaar, wel grijzer en misschien wat meer kilo's, maar voor de rest??) was het wel weer erg leuk.

Uiteraard heb ik ook weer een batje in mijn handen gehad en dat ging vrij redelijk. Ik had 4 jaar toch niets gedaan (behalve een keer het oliebollentoernooi 2 jaar geleden) en ik kon toch vrij goed aanklampen bij het niveau van mijn toekomstige teamgenoten Jeroen Blok en Hans Penraat (of zijn die de laatste jaren hard achteruit gegaan?). Gelukkig hebben we Bert zover gekregen dat hij ons zou indelen in de vierde klasse, dus we gaan dan gelijk maar voor het kampioenschap. De afdeling Utrecht is voor mij natuurlijk helemaal nieuw, dus ik heb er erg veel zin in.

Na 2 weken warm en af en toe benauwd weer ben ik weer terug gegaan naar Curacao waar ik me nog 1,5 maand moet zien te vermaken met duiken, e.d. Uiteraard ben ik ook zeer druk met verhuizen en dingen te verkopen. Dat lukt aardig, alleen moet ik alles alleen doen, want de dames zitten nog in Colombia, wel slim van ze trouwens.

Ik kijk met heel veel plezier terug op Curacao en had er eigenlijk nog wel een paar jaar willen blijven, want het weer, de relaxte bevolking (af en toe te, maar daar wen je aan) en het duiken waren fantastisch en ik heb er uiteraard ook nog een mooie vrouw en dochter aan over gehouden, want die had ik in Nederland nog niet zo snel gevonden.

Mijn familie en ik willen ook iedereen hartelijk bedanken die de afgelopen 4 jaren nog contact met ons hadden, via brieven, kaarten, telefoon en email.

En uiteraard bedanken wij iedereen die ons bezocht hebben hier in Curacao. Dat hebben we erg op prijs gesteld, want dan blijkt het toch dat je niet vergeten bent en we vonden het elke keer zeer leuk. We hebben erg veel gelachen en lol gehad met de visite en hopen dat dit wederzijds was. Uiteraard was het vele bezoek met onze trouwerij geweldig en daar kijken we nog steeds met veel plezier op terug.

Hopelijk zie ik u weer snel en zal dan wel weer mijn steentje gaan bijdragen aan het sociale pingpongleven op de TTV Huizen, misschien dat ik de dames ook zo gek kan krijgen, maar eerst maar even goed gesetteld zijn, dan komt de rest vanzelf wel weer.

Een fijne vakantie en tot spoedig

Fam. Enrico Petito

Wist u dat: Henk in de 4e klasse start met competitie spelen.  
Wist u dat: Hij alweer gedacht heeft aan een goede uitgangspositie.  
Wist u dat: We hier natuurlijk de uitgangspositie van het oliebollentoernooi bedoelen.  
Wist u dat: Het weer eens tijd wordt dat hij deze gaat winnen.

## Verlag 5<sup>e</sup> klasse clubkampioenschappen 2 mei 2003

Voor aanvang was het nog even spannend of iedereen die zich ingeschreven had ook mee kon doen, daar de bekercompetitie weer eens gelijk viel met onze clubkampioenschappen en er zeker 6 spelers van de vijfde klasse zouden moeten spelen. Gelukkig konden de bekerwedstrijden worden verzet, zodat we deze avond met 18 deelnemers konden aanvangen.

Bert Jongerden had de avond ervoor alvast een indeling gemaakt in 3 poules, zodat de meespelende organisatoren van deze avond (Bram Gerritse en Henk Oversteegen) geen voordeel konden behalen uit de indeling.

De nummers 1 en 2 van elke poule zouden sowieso doorgaan naar de afvalronde en er zouden nog twee nummers 3 bij geloot worden. In poule 1 werden Klaas Kooy en Gerrit Schipper respectievelijk 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup>. In poule 2 waren dit Monique Gerritse-van de Brug en Harry Kempers. Dit tot ieders verbazing en zeker die van Henk Oversteegen, die zich toch minstens in de finale had gezien. Maarten Robbers moest in deze poule helaas na drie partijen afhaken wegens een blessure. Tenslotte werden in poule 3 Pieter Kos en Paul Dekker 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup>. Na loting maakten Jan van den Broek en Pieter Honing de laatste acht compleet.

De finale werd uiteindelijk gespeeld tussen Klaas en Pieter K. en deze werd gewonnen door Klaas. De strijd om de 3<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> plaats werd gespeeld tussen Paul en Monique. Deze werd door Monique gewonnen.

De bar werd deze avond verzorgd door Rolf Smit. Henny Dekker heeft de organisatie een handje geholpen door de standen bij te houden, daar de organisatie zoals gezegd zelf ook aan het meespelen was.

Namens de T.C.S.

Bram Gerritse

### Teamsamenstelling najaar 2003

#### team 1 1e klasse vrijdag

Patrick van Dijk  
André Rebel  
Jerry van Leeuwen

#### team 7 5<sup>e</sup> klas vrijdag

Martin van Toorn  
Hennie Dekker  
Piet Zittersteijn

#### team 13 5<sup>e</sup> klas donderdag

Landa Moll  
Ingeborg Rebel  
Fernando Koch

**team 2 2<sup>e</sup> klas vrijdag**

Robert Bunschoten  
 Geert Molenaar  
 Patrick Visser  
 Jurriaan Dekker  
 Rolf Smit (res)

**team 8 5<sup>e</sup> klas vrijdag**

Paul Dekker  
 Harrie Kempers  
 Leo van Bijleveld  
 Gertjan Stolte

**team 14 6<sup>e</sup> klas vrijdag**

Rob van Domselaar  
 Goos Westland  
 Klaas Schipper  
 Lammert Beekhuis

**team 3 4<sup>e</sup> klas vrijdag**

Jeroen Blok  
 Henk Klein  
 Bert v/d Zwaan  
 Hans Penraat  
 Frank Hagen

**team 9 5<sup>e</sup> klas dinsdag**

Klaas Kooij  
 Pieter Kos  
 Pieter Honing  
 Henk Overstegen

**team 15 6<sup>e</sup> klas rec vrijdag**

Inge Horseling  
 Linda Engels  
 Marjon Timmers

**team 4 4<sup>e</sup> klas donderdag**

Joop Rövekamp  
 Piet Knop  
 Alex Smit  
 Richard Hol

**team 10 5<sup>e</sup> klas vrijdag**

Joop Manussen  
 Gerrit Snikkenburg  
 Jasper van Dien  
 Robin van Essen

**dames team zaterdag 1500 uur**

Bianca Visser  
 Monique Kievith  
 Maaïke v/d Neut

**team 5 4<sup>e</sup> klas vrijdag**

Thijs Fennis  
 Edwin van Dijk  
 Nicole van Beurden  
 Sabine van Duinkerken  
 Edwin van Dijk

**team 11 5<sup>e</sup> klas vrijdag**

Bram Gerritse  
 Piet Traarbach  
 Hans le Poole

**team 6 4<sup>e</sup> klas vrijdag**

Kees Visser  
 Jan Visser  
 Rob Barendregt  
 Bert Jongerden

**team 12 5<sup>e</sup> klas vrijdag**

Jan v/d Broek  
 Gerrit Schipper  
 Maarten Robbers  
 Maurice Korunca  
 Bianca Steen

**1<sup>e</sup> naam aanvoeder**

behoudens goedkeuring van de hoofdcompetitie leider zijn dit de speelklasse`s voor volgend seizoen

Bert Jongerden

Wist u dat: We het najaarseizoen met 16 teams van start gaan in de competitie.  
Wist u dat: Veel oude bekende competitie spelers de weg terug hebben gevonden.  
Wist u dat: We met Fernando Koch ook een buitlands tintje hebben.  
Wist u dat: De redactie veel kampioenen in spe ziet.  
Wist u dat: We ook weer landelijk spelen.  
Wist u dat: Zij allemaal tegenstanders vanuit Zuid-Holland ontmoeten.  
Wist u dat: We nu 4 competitiedagen/avonden hebben.  
Wist u dat: Dit er allemaal positief uit ziet.  
Wist u dat: Het nivo de volgende stap is.  
Wist u dat: Wie weet ☺

## De verenigingsvrijwilliger

Natuurlijk komt er in ons clubblad ook weer een stukje over de vrijwilligers terug. Alle commissies zijn beschreven en besproken. Ook voor ons is het nu vakantietijd maar toch gaan onderdelen door. Alle stukken worden naar een eenduidige schrijfwijze overgezet. We verwachten dat dit 1 september klaar zal zijn.

Bij het laatste onderdeel willen wij, als commissie maar ook als verenigingsmensen weten wat de leden willen als extra of als basis. We gaan hiervoor een enquête opzetten en vragen U / jou om hieraan mee te doen. Deze enquête willen we in een interview vorm gaan doen. Wilt U / jij je hiervoor opgeven dan graag, natuurlijk zullen wij ook zelf een aantal mensen benaderen. Het doel is om de vereniging (nog) beter te laten functioneren en niet om te gaan controleren wat er door wie fout gedaan is of wordt. We gaan met de hele vereniging, dus alle leden, weer lekker aan de gang om het onze vereniging te houden en verder te maken. Wanneer wij, als leden, zeggen wat we willen kan het bestuur dit meenemen om te kijken hoe de sfeer nog beter wordt en andere dingen ook georganiseerd kunnen worden. Je hoeft natuurlijk niet te wachten op een interview want er is ook een ideeënbus. Hiervan is al gebruik gemaakt. Het idee om de leden beter en sneller te informeren wordt door dit idee handen en voeten gegeven. In hoofdlijnen komt dit neer op onze leden informeren over zaken binnen de vereniging (zoals openingstijden, etc.) via de e-mail. Zeker omdat veel van ons een e-mail adres hebben. We gaan kijken hoe we dit organisatorisch in kunnen zetten. Zoals jullie zien is er wel degelijk beweging en dat willen we graag samen met onze leden verder uitwerken.

Meedenken met de vereniging is dus ook vrijwilligerswerk. Hoe meer ideeën hoe beter. Dus kom met de ideeën.

Nu de vakantietijd is aangebroken wil ik, ook namens de commissie, iedereen een fijne vakantie toewensen en tot na de vakantie.

Namens de vrijwilligerscommissie,  
Jeroen Blok

## ZKC nieuws.

Als je dit clubblad leest, hopelijk lekker buiten in het zonnetje, is/wordt de kantine onderworpen aan een onderhoudsbeurt. Alles wordt extra goed schoongemaakt en krijgt een nieuwe verflaag, zodat we weer fris het nieuwe seizoen ingaan. Schrik maar niet, het blijven dezelfde kleuren. Misschien dat er ook een nieuwe vaatwasser staat, want na weet ik hoeveel

jaren van trouwe dienst, is het ouwe beessie aan vervanging toe.

Het nieuwe seizoen begint trouwens weer op **vrijdag 1 augustus**. Vanaf 20.00 uur kan er dan weer getraind worden voor het komend seizoen. En natuurlijk nabeschouwd en voorbeschouwd aan de bar. De andere gewijzigde openingstijden in augustus zijn:

Vrijdag 8 augustus vanaf 20.00 uur

Zaterdag 9 augustus vanaf 14.00 uur

Dinsdag 12 augustus vanaf 20.00 uur

Vrijdag 15 augustus vanaf 20.00 uur

Zaterdag 16 augustus vanaf 14.00 uur

Vanaf dinsdag 19 augustus is de club weer gewoon geopend, oftewel, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag.

Tot slot wil ik iedereen een hele fijne vakantie wensen en hoop ik dat we er in het nieuwe seizoen weer met frisse moed tegenaan gaan.

Kees Visser

## Sportgala 2003

Onze vereniging deed dit jaar mee met het Sportgala van de gemeente Huizen. Eén team had zich ingeschreven voor de zeskamp bij van Dalen sports. We traden omstreeks de middag met z'n zessen aan voor de zeskamp. Kees Visser Bianca Visser, Patrick van Dijk, Hennie Dekker, Jeroen Blok en Jan vd Broek waren de mensen die tot het uiterste wilden gaan om de beker uiteindelijk in ontvangst te kunnen nemen. Of is dat wat overdreven? We begonnen met de hindernisbaan waar Hennie met een heuse tijgersprong het voortouw nam. In totaal waren we de snelste al waren onze tegestanders ,ambtenaren van de gemeente, waarschijnlijk net klaar met de koffie toen de laatste bij ons over de finish kwam. Het tweede onderdeel 'skippy' was de bedoeling om met z'n drieën op een speciale skippy over het veld heen te gaan vervolgens de andere drie weer terug en daarna met een krattenbrug weer naar de overkant de gaan. Op de internetpagina kunt u aan de hand van foto's zien hoe dat eruit zag.. Toen was het fietsen en stappen geblazen, er was alleen even geen normale fiets dus ging dat met een ietwat geprepareerde swingfiets. De bedoeling was een soort estafette te houden. De volgende ronde moesten 4 van de 6 een auto slepen en 2 de auto sturen en bijrijden. Dit onderdeel werd nipt gewonnen. 5<sup>e</sup> onderdeel was het waterballet of eigenlijk waterrace ware het niet dat er een aantal van ons waren die de tegenstanders wat te ver weg vonden lopen en dus gemakshalve hun eigen team maar nat begonnen te gooien. Errrrug slim dus. Uiteindelijk was het de bedoeling dat men een emmer vulde met water dat eerder op een helm op het hoofd heen en weer was gebracht. Er heeft wel een hele sloot in onze emmer gezeten maar bij de meting van de uitslag bleek dat op een of andere manier verdwenen. Nul, 0, niks, nada was de score. Maar wel lol gehad natuurlijk. Het laatste onderdeel bleek veel te moeilijk. Het er moest geblinddoekt naar de overkant gelopen worden met een teamgenoot als navigator, wanneer iedereen aan de overkant was moest een iemand op een bal klimmen en naar de andere kant gerold worden. Dat ging helaas hartstikke fout dus ook geen puntjes.

's Avonds was er eerst een Galadiner. Op zich mooi en lekker alleen was er wat weinig zodat niemand een noemenswaardig sateetje had van onze groep gezien dit allemaal al op was toen we eten gingen halen. Maar niet getreurd we gingen door naar de feestavond en gezien een biertje gelijk staat aan twee bruine boterhammen hebben we ons maar tegoed gedaan aan een heel brood. Eerst was er tijdens de feestavond nog de uitreiking sportman/vrouw/groep/club van het jaar, uitgereikt door de wethouder, die zelf overigens niet meer echt op z'n benen kon staan. Toen nog de winnaar van de zeskamp. Tot ieders verbazing waren wij dat niet. Daarna een leuke gezellige feestavond.

Al met al een geslaagde dag en zeker wel de moeite waard om volgend jaar weer mee te doen.

De zeskampdeelnemers.

## Prima Donna Kaas Bedrijventoernooi

*Al jaren wordt er een Bedrijventoernooi gehouden. Gezien de enthousiaste en positieve reacties in voorgaande jaren kon dit toernooi natuurlijk ook dit jaar niet uitblijven.*

Het toernooi vindt plaats op vrijdag 12 september a.s.. De opzet zal net als de twee voorgaande jaren weer het zelfde zijn: Een dubbeltoernooi. Er wordt gespeeld met teams van twee personen. Per team mag maximaal één speler lid zijn van een tafeltennisvereniging of in het verleden competitie gespeeld hebben. Dit lijkt ons het beste voor een spannende avond.

Het toernooi start ca. 20:00 uur, het einde is mede afhankelijk van het aantal deelnemende teams.

Indien u medewerkers van uw bedrijf enthousiast kan maken om mee te doen aan dit toernooi, geef uw teams dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 30 augustus op bij Bram Gerritse via telefoonnummer 035-5241044 of een briefje in de bus. Er is geen beperking inzake het aantal teams per bedrijf en aan deelname zijn geen kosten verbonden. Voor degenen die zelf geen batje bezitten is een aantal batjes beschikbaar. De enige verplichting is het gebruik van zaalsportschoenen (geen zwarte zolen).

Namens de T.C.S.  
Bram Gerritse

## Klaverjassen seizoen 2002 - 2003

Afgelopen seizoen zijn er weer 8 klaverjasavonden gehouden. In totaal hebben 24 enthousiastelingen meegedaan aan deze avonden. Niet allemaal op dezelfde avonden maar over het hele seizoen verspreid. Zoals gebruikelijk was het in competitieverband. Van de totale uitslagen van alle avonden werden de 2 slechtste avonden afgehaald. Zo voorkom je dat als iemand door andere verplichtingen 1 of 2 keer niet kan deze meteen niet meer meedoet aan het eindtotaal. Uiteindelijk wist Marjon Timmers de Greet Klein bokaal te veroveren. Het werd nog wel een heel spannend gevecht om de tweede plaats. Het leek erop dat Bert Jongerden Gerrit Schipper nog ging inhalen. Hij had een behoorlijk gat te dichten Hij wist zelfs ruim 1700 punten op de laatste avond goed te maken, een hele prestatie. Uiteindelijk kwam hij maar 70 punten tekort voor de tweede plek.

Op **zaterdag 27 september om 20.00 uur** starten we weer met een nieuw seizoen. Iedereen is van harte welkom om mee te doen. We spelen ongeveer 1 keer in de 6 weken. Het inschrijfgeld is €2,50. Als je meer wilt weten of je wilt je aanmelden om mee te doen kan dat via het inschrijfformulier op het prikbord op de club of bij Jolande Schijff, telefoonnummer 035 - 52 40 160.

Als je achteraf toch niet kan geef dit dan zo snel mogelijk door. Mijn streven is om zoveel mogelijk 4-tallen te hebben, ik kan dan nog gaan uitkijken naar een invaller.

Er worden 4 rondes gespeeld van 16 partijen. Er wordt per ronde geloot met wie je moet spelen. Wij spelen Amsterdams klaverjassen en zeker niet met een "mes op tafel". Ook als je nog geen "krek" bent ben je welkom. Want het beste leer je het toch in de praktijk en iedereen is sportief en behulpzaam. Tussen de speelrondes door wordt er voor hapjes gezorgd. Als we met een oneven aantal mensen zijn spelen we een 5de ronde met de uitvallers. Zo speelt een ieder zijn 4 rondes. Het kan dus wel eens wat later worden.

Kan je niet klaverjassen maar lijkt het je wel gezellig (wat het ook altijd is) dan wil je misschien wel de bardienst draaien. Geef dit dan ook even aan mij door.

We hopen dat we in het nieuwe seizoen nog meer leden van de club mee gaan doen!

De top 10 van het seizoen 2002 - 2003 was:

1.	Marjon Timmers	34.362 punten
2.	Gerrit Schipper	32.549
3.	Bert Jongerden	32.479
4.	Sip de Jong	32.309
5.	Kees Visser	32.012
6.	Jolande Schijff	31.360
7.	Chris de Vaal	31.134
8.	Jopie Keijer	30.820
9.	Herman Hoegee	30.589
10.	Linda de Vaal	29.294

Jolande Schijff en Marjon Timmers

## Phoenixtoernooi Delft

### *Prestatie 0.1*

Op 2<sup>e</sup> pinksterdag werd voor de 27<sup>e</sup> keer het Phoenixtoernooi te Delft georganiseerd. TTV Huizen trad dit jaar aan met 11 deelnemers. In vergelijking met vorig jaar bijna een verdrievoudiging (4 deelnemers). ☺

Het toernooi startte om 09.30. Chauffeur Jan v.d. Broek presteerde het om 9.28 aanwezig te zijn, ruim op tijd dus.

Iedereen begon met de verzamelklassen. De dames waren ingedeeld bij de heren, dus zij hadden nu eens echt tegenstand en niet 2 of 3 ☺



Langzaam aan druppelde iedereen weer terug richting kantine. En wat bleek, niemand had het gepresteerd om een ronde verder te komen, een beetje triest. Het gemekker over games tot de 11 was niet van de lucht. Ja daar zijn wij nog niet zo aan gewend hè.

Maar snel over naar de dubbels. Patrick V. en Robert moesten een 2-0 voorsprong weer inleveren en trokken aan het verkeerde eind in de 5<sup>e</sup> game. Patrick V. had die dag toch al een abonnement op verloren 5<sup>e</sup> games. Gertjan en Bram wisten ook hun poule niet te overleven. Bert en Kees wisten een ronde door te komen. Het eerste goede resultaat stond op de borden. Door dit resultaat stonden zij gelijk in de halve finale. Echter deze ging later die middag verloren. Bianca V. en Maaike moesten erkennen dat het in het mannenveld toch wat moeilijker is om bekers binnen te slepen. En ook Jan v.d. B. en Gerrit moesten helaas in de eerste ronde hun tegenstanders de hand geven. André wist met zijn medespeler van de Salamanders wel een ronde verder te komen. Hij stond hierdoor gelijk in de finale. Helaas moest zijn medespeler opgeven, hier over later meer.

Op de hoofdtafels was intussen het toernooi van een aantal A-licentie spelers begonnen. Ook een aantal dames-elite met 2 Ghanezen die nog in de kwalificatierondes van het WK in Bercy hadden gespeeld gaven acte de presence. Op deze tafels was leuk tafeltennis te zien. De zon was intussen flink gaan schijnen. De kantine hadden we als toegangspek afgeschaft, buiten op de parkeerplaats was het beter toeven. Al wat rozig van de warme zon begonnen we aan onze licentieklassen. Ook hier was het helaas huilen met de pet op. Alleen André en Bianca wisten een ronde verder te komen.

Voor de volgende ronde ging Bianca na een hele tijd wachten maar eens kijken waar haar tegenstander vandaan moest komen. Toen bleek dat men even een zeskampje was vergeten te spelen op 1 tafel. Dus dit moest nog even gebeuren. Aangezien Bianca eerder weg moest, heeft ze hiervan het eindresultaat niet meer afgewacht. André zijn ronde verder was eigenlijk niet zo, want er werd gewoon een zevenkamp gespeeld voor de licentie C klasse.

Zijn 1<sup>e</sup> partij moest hij spelen tegen zijn dubbelmedestander. André wist deze te winnen. In deze partij blesseerde zijn dubbelpartner zich. Hierdoor moest deze de rest van zijn partijen opgegeven, zodat het eigenlijk een zeskamp werd, waarin alleen André 6 partijen moest spelen. André speelde gedreven en wist na heel veel tafeltennis minuten spelen uiteindelijk derde te worden.

Zoals jullie gelezen hebben waren de resultaten dit jaar dus niet denderend, maar het was wel weer een gezellig dagje uit. 's Avonds hebben we met zijn allen nog lekker gegeten bij de Italiaan aan de Zomerkade. Dus ook Gertjan zijn dag was weer goed.

Volgend jaar nog meer deelnemers en dan ook goede tafeltennis resultaten!

Robert

## Verlag 4<sup>e</sup> klasse clubkampioenschappen 9 mei 2003

Bert Jongerden belde vlak voor aanvang op met de vraag of deze clubkampioenschappen eventueel verplaatst konden worden. Bert moest namelijk bekercompetitie spelen, Piet Knop had zich ziek gemeld en Kees Visser stond wel ingeschreven, maar wist al dat hij niet kwam, daar hij een vrijgezellenfuif had van Patrick van Dijk. We konden voor hen helaas niet aan dit verzoek voldoen, daar de week erop weer mensen in de knoei zouden komen die deze avond wel konden. Zodoende startten we deze avond met slechts 4 deelnemers.

Gezamenlijk hebben we besloten om alle wedstrijden van de vierkamp volgens het "best of five"-systeem te spelen, zodat iedereen deze avond toch nog aardig wat kon spelen. Na aanvang werd Edwin van Dijk ook nog gevraagd om in te vallen bij de

---

bekercompetitie die deze avond moest spelen en geen compleet team bij elkaar kon krijgen. Hij ging hiermee akkoord, maar toen hij eenmaal bezig was, kwam hij al gauw tot de conclusie: eens maar nooit meer.

De poule bestond uit Henny Dekker, Martin van Toorn, Rob Barendregt en Edwin van Dijk. Er werd deze avond fel gestreden, 2 wedstrijden werden beslecht met een vijfde game, 2 wedstrijden werden gespeeld in vier games en bij 2 wedstrijden was het na drie games al duidelijk, waarvan bij één van deze wedstrijden elke game met maar twee punten verschil beslecht werd.

De uitslag is geworden: 1<sup>e</sup> Edwin, 2<sup>e</sup> Rob, 3<sup>e</sup> Henny en 4<sup>e</sup> Martin. De barman (Paul Dekker) wordt ook weer bedankt voor de goede zorgen op deze avond.

Namens de T.C.S.  
Bram Gerritse

## Eendagsvlieg

Op een mooie zomerse dag, nog net, in mei vlieg ik over Huizen en zie allemaal mensen druk bezig. Wat zijn ze toch aan het doen? Ik besluit toch maar eens polshoogte te gaan nemen en duik naar beneden en vlieg een gebouw in. Ik zie mensen druk bezig met het tellen van flesjes (fris)drank en hoor

ze praten over een feest wat die avond gegeven zal worden. Een feest voor vrijwilligers van de tafeltennisvereniging Huizen. Er wordt druk gepraat over "hebben we alles", "leuk hè, die hangtafels", "hoe laat komen de DJ's?",

"is er genoeg (fris)drank en wijn?", "de koelkasten zitten vol", "hoe laat kunnen we het vlees halen?". Het is een drukte van belang en het lijkt erop

dat er een leuke avond georganiseerd wordt. Net op het moment dat ik besloten heb vanavond maar eens terug te komen hoor ik iemand roepen dat de jeugd het jaarlijkse uitje heeft. Een sportief evenement wat gehouden wordt bij Van Dalen sport.

In plaats van een mesthoopje op te zoeken besluit ik ook daar maar eens te gaan kijken want feesten is 1 maar het blijft een sportvereniging en ik ben

toch wel benieuwd of de jeugd genoeg beweging krijgt. Op naar Van dalen sport en zoek naar blauwe shirtjes. Daar aangekomen strijk ik neer onder een parasol om even bij te komen en kijk om me heen. Ik zie bijna geen blauwe shirtjes maar hoor wel mensen praten over tafeltennis. Ik zit toch goed bedenk ik mij en blijf even zitten. "wat zijn ze allemaal rustig hè?", "de ochtend was erg leuk", "heb je die 2 meiden ook onder tafel zien zitten?", "en heb je nog leuke foto's gemaakt?", "wanneer is het spel met water?". Ik besluit eens dichterbij de sporters te gaan zitten om te

kijken wat ze allemaal uitvoeren. Ze zijn bezig met een hindernisbaantje waarbij ze over een balkje moeten lopen etc. en vervolgens een balletje in een net moet gooien. Ik hoor om me heen allemaal aanmoedigen van de deelnemers en van de kijkers. Ik zie zelfs een erelid langs de lijn staan! En bedenk me dat het toch wel een leuke vereniging moet zijn, dat zelfs de ouderen ook interesse tonen voor de jongeren afdeling van de TTV Huizen.

Van verschillende kanten hoor ik "wat bewegen ze veel" en "deden ze dat maar achter de tafeltennistafel ook maar". Ik schat met mijn vliegenverstand zo in dat de trainers/coaches van de jeugd erg blij zijn te horen dat de jeugd ook kan bewegen. Ik heb genoeg gezien en gehoord en bedenk me dat ik beter een tukkie kan doen om me voor te bereiden op het vrijwilligersfeestje van vanavond.

Nog enigszins versuft vlieg ik, na mijn middagdutje, weer richting het clubgebouw van de TTV Huizen en hoor iemand vertellen over wat er die avond gaat gebeuren. Van de aandachtige luisteraars hoor ik dat het Kees is die een woordje spreekt. Een beetje onwennig staat hij daar maar wie zou dat niet hebben? Wanneer ik het goed begrijp wordt er eerst gebarbecued is er daarna een mogelijkheid om met elkaar te feesten/dansen onderleiding van een paar DJ's. Snel voordat iedereen naar de tafel met het lekkers vliegt ga ik eens polshoogte nemen en zie dat er zelfs voor mij lekkere versnaperingen liggen. Heerlijke salades, komkommers, paprika's en natuurlijk vele schalen met heerlijk uitziend vlees. Mmmmm het smaakt me goed.

Wanneer ik een halfuurtje later eens buiten ga kijken zie ik allerlei mensen druk in de weer met het vlees op de barbecue. Biertje in de linkerhand en de vleestang in de andere, het is een gezellige samenshooling van mensen.

Wanneer ik zo om me heen kijk dan vallen me verschillende zaken toch wel op, zeker wanneer ik dat vergelijk met soortgelijke feestjes bij andere verenigingen, het is een erg gemengd gezelschap. Tijdens het vliegen kom ik vrijwilligers tegen jonger dan 20 maar ook ouder dan 65 jaar. Vrouwen, mannen, meisjes en jongens, ik zie alles door elkaar lopen en zitten en gezellig met elkaar babbelen. Ook zie ik 2 kleine kinderen waarvan ik begrijp dat van 1 er 3 generaties aanwezig zijn. Al met al een mooie groep die zich te goed doet aan al het lekkers dat de ZKC voorschotelt.

Rondvliegend door de zaal waar iedereen zit vang ik hier en daar wat op "wat zijn er veel vrijwilligers", "leuk idee zo'n barbecue, het werd de laatste jaren ook steeds gekker met die uitjes, dit is toch net zo leuk (misschien zelfs wel leuker)", "moeten die kleine kinderen niet eens naar bed?", "is Monique weer zwanger?", "ik ga nog eens een lappie vlees scoren", "doe mij nog maar een vieux-tje cola zonder ijs en geef de rest ook wat (het is toch gratis)", "heb je Henk al gesproken, hij is in het land", "heb je de DJ's al gezien? Wat een spullen". Na die laatste opmerking vlieg ik naar buiten en zie daar een auto staan met een grote aanhanger met allerlei spullen. Moet dat allemaal naar binnen? Daar zal wel een kabaal uitkomen, mijn arme oortjes! Ik bedenk me dat ik wel zal zien hoe lang ik het uithoud. Opeens zie ik iemand met ijs lopen. Mmmmm ijs daar ben ik gek op en vlieg als een speer naar binnen en zie Paul en Henny, druk bezig ijs in bakjes te scheppen. Het ziet er heerlijk uit en

---

vlieg rond de tafel om van de restjes te snoepen.

Om even bij te komen vlieg ik naar buiten en zie dat, ondanks dat het al wat donkerder wordt, er nog steeds mensen aan de hangtafels staan. Ik hoor mensen praten over de "Donge", "Curacao" en "augustus". Ik begrijp er niets van en besluit weer naar binnen te gaan en zie iedereen aan een lekker bakkie koffie zitten. Nu houd ik niet zo van koffie maar wel van de likeuren die daarbij geschonken worden en ja hoor ook dat was netjes verzorgd door de organisatie.

Ondertussen waren de DJ's begonnen met het draaien van muziek. De meeste mensen hadden het niet eens in de gaten dat ze al bezig waren en zaten/stonden heerlijk te keuvelen en bij te komen van al het lekkers. Het was alweer half elf geweest en de muziek werd steeds een beetje steviger en harder, de ouderen haakten, begrijpelijk, langzaam af toen er opeens een stilte viel. Ik vlieg naar de bar en zie daar een andere barman staan.

Ik begrijp van omstanders dat het familie van vd Broek is, Henk Boot. Hij wilde wel, ondanks dat hij geen vrijwilliger van de TTV is, bardienst draaien zodat de TTV vrijwilligers ook echt een avondje vrij hadden. Erg leuk dat het zo geregeld kon worden. Ik kijk om me heen en zie iemand de organisatie bedanken en bedenk me dat dit de voorzitter moet zijn. Na dit dank woord gaat de muziek weer aan en kan ik geen gewoon gesprek meer horen en vlieg naar de zaal. Daar hoor ik vooral de ouderen zeggen "moet dit zo hard?", "aha het is jeugd tijd geworden, de ouderen moeten weg" Eerst bedenk ik me dat dit het eerste kritiek is wat ik vanavond hoor totdat ik besef dat het allemaal met een lach gezegd wordt. Het is niet serieus bedoelt begrijp ik, zeker niet na de woorden "het is een erg gezellige avond geweest, erg goed geregeld. Eindelijk eens iets waar de oudere vrijwilligers ook iets aan hebben en ook is het goed dat de jeugd niet vergeten wordt, dus laat ze lekker feesten!".

Ik begrijp dat het feest nog wel zal doorgaan tot in de kleine uurtjes en besluit er een einde aan te maken. Het was een lange dag waarbij ik heb gemerkt dat de TTV Huizen een levendige, sociale vereniging is waarbij jong en oud en alles wat daartussen zit het samen goed kan vinden.

Als laatste wil ik nog kwijt wat ik Kees hoorde vertellen: "ik krijg van iedereen allemaal complimentjes voor de organisatie maar eigenlijk moeten Paul en Henny die krijgen want die hebben het meeste werk verzet".

[Eendagsvlieg1@hotmail.com](mailto:Eendagsvlieg1@hotmail.com)

Ps omdat ik niet zo vaak op de club kom en best vaker een stukje wil schrijven wil ik iedereen vragen die iets leuks hoort of meemaakt dit mij te mailen zodat ik het kan verwerken in een volgend stukje. Deze keer heb ik van 1 persoon info gekregen maar een volgende keer hoop ik van meerder

kanten informatie te krijgen zodat het weer een aardig verhaaltje kan worden. Wanneer ik niets aangeleverd krijg en ikzelf toevallig ook niet aanwezig ben geweest dan zal het helaas bij deze eendagsvlieg moeten blijven.

Wist u dat: Er na Malle Eppo, Koekiemonster, Elmo er weer een nieuwe onbekende tafeltennisvriend is opgestaan.  
Wist u dat: De redactie dit weer een leuk initiatief vindt.  
Wist u dat: Nu maar raden wie deze eendagsvlieg is ☺

## Prima Donna Kaas dubbeltoernooi

Op vrijdag 23 mei is het, voor dit seizoen, laatste dubbeltoernooi gehouden.

14 Deelnemers hebben uiteindelijk meegedaan aan dit terugkerende evenement.

Zoals wel vaker gedaan werd ook dit keer de 7 best geplaatsten en de 7 minder geplaatsten apart in een “hoge hoed” gedaan. Een dubbelpaar werd vervolgens gevormd door uit elke “hoed” een naam te trekken.

De volgende dubbelparen moesten vervolgens, in een 7-kamp, tegen elkaar strijden:

Jan-Joop, Henny-Ap, Harry-Edwin, Bart-Gert-Jan, Rolf-Klaas, Gerrit-Robert en Paul-Bert.

Ook met het samenstellen van de dubbelparen op bovengenoemde wijze moet je altijd afwachten of het enigszins gelijkwaardig qua sterkte is. Meestal gaat het erg goed en kunnen er hele leuke wedstrijden gespeeld worden.

Zo ook deze avond! Van de 21 wedstrijden die een 7-kamp telt zijn er deze avond 13 (!) in drie games verspeeld.

Iedereen kan aanvoelen dat er verschillende spannende wedstrijden bij waren.

Natuurlijk hoort bij een toernooi een prijsuitreiking en aan het einde van de avond, iedereen moe en voldaan, kon hieraan begonnen worden.

De volgende ranglijst kon beken gemaakt worden:

7) Jan-Joop, 6) Paul-Bert, 5) Rolf-Klaas, 4) Bart-Gert-Jan, 3) Henny-Ap, 2) Harrie-Edwin 1) Gerrit-Robert

Na de prijsuitreiking (er waren kleine prijsjes voor de nummers 1 en 2) werd er nog even gezellig nagezeten en kon iedereen terugkijken op een leuke geslaagde avond.

Het doel van zo’n avond is natuurlijk lekker en leuk spelen, eens met anderen tegen anderen spelen maar vooral ook de gezelligheid. De dubbeltoernooien waar ik bij aanwezig waren hadden alle bovengenoemde ingrediënten en dit is dan ook gelijk de reden dat ik op deze wijze iedereen eens oproep zich in te schrijven voor een dubbeltoernooi. Houdt het info bord goed in de gaten en schrijf je eens in!

Namens de TCS

André Rebel

## Clubkampioenschappen 1<sup>ste</sup> /2<sup>de</sup> /3<sup>de</sup> klasse gesponsord door Prima Donna Kaas

Op vrijdag 16 mei hebben 9 personen meegedaan met de clubkampioenschappen senioren 1<sup>ste</sup>, 2<sup>de</sup> en 3<sup>de</sup> klasse.

André, Patrick v D en Jerry in de 1<sup>ste</sup> klasse, Robert, Patrick V en Rolf in de 2<sup>de</sup> klassen en Frank, Piet en Edwin in de 3<sup>de</sup> klasse.

Om die avond toch voldoende lekkere partijen te spelen was er gekozen om een 9-kamp te spelen waarbij van te voren was aangegeven dat de prijzen per klasse zouden worden bepaald op basis van onderlinge resultaten van spelers uit die betreffende klasse.

Vele leuke en spannende wedstrijden later kon de balans opgemaakt worden.

Om niet alles te gaan noemen zal ik alleen de hoogte en diepte punten

Als hoogtepunt kan genoemd worden het presteren van André, Patrick v D en Robert.

Natuurlijk behoren zij op dit moment tot de betere spelers maar ook zij moeten alles spelen en zoveel mogelijk winnen. Zeker Robert was erg op dreef en won van Patrick v D. De partij van Robert tegen André eindigde in een derde game stan van 23-21 in het voordeel van André.

Dieptepunt vond ik eigenlijk het presteren van 2 jongere spelers. Jerry en Rolf wisten beiden maar 1 partij te winnen en eigenlijk mag van hun toch wel meer verwacht worden.

Wanneer er op basis van de gespeelde poule de eindranglijst opgemaakt zou worden dan waren de plaatsen als volgt verdeeld:

1) André, 2) Robert, 3) Patrick vD, 4) Patrick V, 5) Frank, 6) Piet, 7) Edwin, 8) Rolf, 9) Jerry  
Maar zoals eerder genoemd werden de prijzen en titels verdeeld onder de spelers van de eigen klasse en dat gaf de volgende prijsuitreiking:

1<sup>ste</sup> klasse: 1<sup>ste</sup> André en 2<sup>de</sup> Patrick v D

2<sup>de</sup> klasse: 1<sup>ste</sup> Robert en 2<sup>de</sup> Patrick V

2<sup>de</sup> klasse: 1<sup>ste</sup> Frank en 2<sup>de</sup> Piet

Al met al was het weer een gezellige sportieve avond met vele leuke wedstrijden.

Namens de TCS

André Rebel

## Algemene clubkampioenschappen

Op 25 april warden de clubkampioenschappen gehouden. Dit is één van die toernooien waar ik zelf nooit aan zou meedoen. Maar als je het animo ziet waar mee gespeeld wordt dan bewijst elk jaar dit toernooi zijn bestaansrecht opnieuw. Hoewel het aantal deelnemers steeds iets minder wordt, blijft het voor veel leden toch een aantrekkelijk toernooi.

Dit jaar waren er 28 deelnemers. Een beetje rekenaar komt dan tot twee zevenkamp[en en twee zeskampen. Die rekenaars hebben in dit geval ook gelijk. De indeling is zo dat de sterkste spelers elkaar niet in de eerste ronden tegenkomen, maar pas aan het eind van de avond. Ik heb mijn aandacht zo'n beetje over de twee zalen verdeeld. Ik heb heel leuke wedstrijden gezien; zo won Patrick van Dijk met 31- 21 in de tweede set van Monique Gerritse. Was Monique dan zo goed? Of was Patrick nou zo slecht? Uu het verloop van het toernooi blijkt dat geen van deze vragen met ja beantwoord zou moeten worden. Alleen Patrick liet Monique helemaal spelen en op het juiste moment maakte hij zijn punten. Daar zou ik woedend om zijn en

daarom doe ik dan ook niet mee. Als een tegenstander mij niet serieus neemt wil ik niet tegen hem te spelen. Normaal gesproken speelt zo'n tegenstander ook niet tegen mij, al zouden we de enige spelers zijn op dat moment. Wel een spannende partij speelde Monique tegen Paul. Zij won in de derde set met 21 – 14. Rob Barendregt speelde tegen Jan ook in drieën en hij verloor in de derde met 21 -15, leuk voor de stistieken was dat alle sets in 21 -15 eindigden. In een andere poule moet er zelfs gametelling aan te pas komen om te beslissen wie verder mocht. Jeroen was de gelukkige, Rolf en Frank konden zich gaan aankleden. In de laatste poule eindigden er ook drie gelijk, maar daar ging het om de plaatsen 5,6 en 7. Gerrit werd zesde, Pieter Kos zesde en Gert-Jan zevende.

Dat hield in dat Patrick van Dijk tegen Kees Visser moest spelen. ( Kees had toch te weinig benzine ingenomen) Patrick won twee keer met 16. André Rebel speelde tegen Patrick Visser en ...verloor in drieën. Gijs Molenaar bond Bart Vijfhuizen aan zijn zegenkar en Robert Bunschoten was te sterk voor Jeroen Blok.

In de halve finale was Patrick van Dijk te sterk voor Patrick Visser, dit was een heel andere wedstrijd dan die Patrick speelde tegen Monique Gerritse, en Gijs won van Robert Bunschoten. Hierbij kan worden opgetekend dat Robert Gijs tot boven de 20 kon volgen.

Zoals voor de aanvang al vast stond won Gijs het toernooi, Patrick van Dijk kon aan den lijve ondervinden dat er op het juiste moment even gas gegeven werd en dat de einduitslag met 21 - 15 en 21 – 14 een juiste weerspiegeling was van de krachtsverhouding.

Gijs won ook de nieuwe beker weer en zijn naam zal bovenaan staan en waarschijnlijk zal dat nog wel twee keer gebeuren en dan is ook de nieuwe beker weer definitief voor hem.

Henk Oversteegen

## Recreanten en zesde klas clubkampioenschappen.

Op 17 april zijn de clubkampioenschappen recreanten en zesde klassers gehouden. Tegen enkelen had ik gezegd dat ik om precies acht uur ( 20.00 uur) wilde beginnen. Toen ik om 20.00 uur op de club kwam, zat er al een vijftal te wachten. Ik deed net of het de normaalste zaak van de wereld was dat ik niet meteen begon. Ik had een briefje bij me voor een zevenkamp en dat zou ik gebruiken ook. Om vijf voor half negen waren de twee ontbrekende spelers nog niet aanwezig. Dus Henk nam weer de telefoon en belde. Binnen tien minuten waren ze er. Maar waarom moet er altijd gebeld worden? Denkt men dat ik daar een kick van krijg? Denkt men dat ze voor mij spelen? Zo langzamerhand vergaat mij de lol om nog iets voor een ander te doen op de club. Nog voor ik kon laten beginnen kwam Christa Reijn binnen. Zij heeft een groot deel van de administratie voor me gedaan. Foutloos kon ik dus aan de vijfde ronde beginnen. Er werd leuk gespeeld. Spannende partijen werden er gespeeld tussen Landa en Lammert, Fernando en Goos, Klaas en Landa. Klaas en Goos beslisten vroegtijdig eigenlijk al de rangschikking bij de zesde klassers. Klaas werd eerste en Goos tweede. Bij de recreanten werd Fernando koch eerste en Landa tweede.

De dinsdag er voor werd er nog aan Ina gevraagd waarom ze bij de vijfde klas kampioenschappen deelnam en niet bij de recreanten. Het zal wel een informatieve vraag geweest zijn, maar eigenlijk ging het de vrager niets aan. Het Gerrit Doornekamp effect moet voorkomen worden.. aan Arie en Wim wordt niet gevraagd waarom ze niet aan het recreanten toernooi deelnemen..

Tot half twaalf werd er gespeeld, daarna hebben we ook nog enige tijd Pieter Kos bezig gehouden met bar werk. Hoewel de opkomst niet erg groot was kan er toch gesproken worden van een geslaagde avond.

## Slotdag/ -avond

Het weekend van 13, 14 en 15 juni was eigenlijk gereserveerd voor een uitwisseling met onze tafeltennisvrienden uit Bad Vilbel. Door organisatorische problemen aan hun kant ging dat helaas niet door. Er werd op zaterdag 14 juni echter wel een toernooi en een avondje georganiseerd, maar dan alleen voor de eigen leden. Het toernooi werd het “Prima Donna Mixtoernooi”, waarbij een jeuglid gekoppeld werd aan een seniorenlid. Aanvankelijk waren er alleen maar aanmeldingen van jeugdleden, maar met wat hulp van de voorzitter waren er toch ook nog een aantal senioren bereid om hun vrije zaterdag op te geven voor een dagje tafeltennis. Het werden uiteindelijk negen teams, die in een negen-kamp tegen elkaar uit gingen maken wie zich de winnaar mocht gaan noemen. Er werd een halve Davis cup gespeeld, waarbij in de enkelpartijen de senioren het opnamen tegen de jeugdleden. Om de niveauverschillen te verkleinen werd er gespeeld met een handicapsysteem. Diverse malen (eigenlijk alleen maar) verloren de senioren. Zij die wel wisten te winnen moesten steeds tot het uiterste gaan. En dat voor een vriendschappelijk toernooi. Maar de sfeer zat er goed in en er was wederzijdse bewondering voor de geleverde inzet. De jonkies keken met grote ogen hoe de oudjes te keer gingen en de oudjes stonden steeds versteld van het uithoudingsvermogen van de jonkies. Na een lange dag, het toernooi begon om een uur of elf en was pas rond zessen afgelopen, hadden we de volgende eindstand, van onderaf:

- 9<sup>o</sup> Jelle Vijfhuize en Bas v/d Berg
- 8<sup>o</sup> Frank Hagen en Robin Provoost
- 7<sup>o</sup> Stefan Bunschoten en Reinout Smit
- 6<sup>o</sup> Lammert Beekhuis en Ruben Lam
- 5<sup>o</sup> Gertjan Stolte en Quinten van Dissel
- 4<sup>o</sup> Gerben de Jong en Yorick Westland

Dan de prijswinnaars:

- 3<sup>o</sup> Ina Busscher en Julian Meyer
- 2<sup>o</sup> Gijs Molenaar en Laura van Aken
- 1<sup>o</sup> Edwin van Dijk en David de Haan.

Voor alle prijswinnaars waren er diverse soorten ijstaarten. Nogmaals van harte gefeliciteerd. Deze dag was voor een groot deel mede georganiseerd door Geert Molenaar, die tussen de bedrijven door ook nog eens druk was voor 's avonds. Want 's avonds was er nog een gezellig samenzijn (zouden de Duitsers er geweest zijn, spraken we van een “bunte Abend”). Het werd een avondje kantinehangen met muziek, dans, slap geouwehoer, drank en hapjes, verzorgd dus door Geert. Laat ik Ingeborg ook niet vergeten, want ook zij heeft de hele dag haar steentje bijgedragen door de drankjes en de snacks te verzorgen, alsmede Geert een handje te helpen. 's Avonds hadden we aan barman Gijs een goeie, want hij zorgde er voor dat de glazen gevuld werden. Een gezellig groepje vierde zo dus het officiële eind van het seizoen. Op naar het nieuwe seizoen!



# JEUGDHOEK

## Het einde van het seizoen...

“Hoera, vakantie!”, denken jullie natuurlijk. Misschien wel lekker met je ouders weg naar het binnen- of buitenland en niet meer aan school of tafeltennis denken. Voordat jullie echt van de vakantie gaan genieten, is er nog een Voltreffer met een paar leuke verslagen van de commissie en van een paar jeugdleden.

Een terugblik op de uitwisseling met de 55+ groep. Volgens mij was het een grandioze dag met leuke wedstrijden en lekker eten en drinken. Ik denk dat het voor herhaling vatbaar is, als de 55+ groep dit natuurlijk ook wil. Om meer te weten moet je verder lezen in het clubblad. Na afloop van het toernooi hadden wij 's avonds voor de jeugd een disco georganiseerd. Het is wel jammer dat er maar 5 jeugdleden zijn gekomen. De volgende keer beter.

Het uitje van de jeugd hebben we ook gehad en dit keer gingen we naar Van Dalen Sport. 's Morgens waren er binnenactiviteiten, zoals tafeltennis, badminton, squash, en buiten was er mini-tennis. Na de lunch gingen we buiten verder met een zeskamp. Er waren ook mensen van de vereniging komen kijken, dat maakte het tot een gezellig geheel. Als je wilt weten wie de winnaars zijn geworden, lees dan rustig verder, het verslag volgt. De foto's van deze dag komen in het nieuwe seizoen op het bord te hangen, dan kunnen ze nabesteld worden. Ben je eerder nieuwsgierig, kijk dan op onze internetpagina.

Van eerdere toernooien, de clubkampioenschappen en met de 55+ groep, zijn ook foto's gemaakt. De nabestellingen probeer ik langs te brengen, of anders liggen ze klaar op **de club**, deze **is vanaf 1 augustus weer open**.

Dan was er op de slotdag nog een toernooi georganiseerd door Geert en Kees. Ik was helaas maar even aanwezig en zag dat de jeugd in de meerderheid was. Ik hoop dat jullie het gezellig hadden met het aantal senioren dat er was.

Alvast een vooruitblik naar het nieuwe seizoen. De teamindelingen zijn geplaatst op internet. Houd er rekening mee dat dit onder voorbehoud is, maar ik denk niet dat er iets gewijzigd wordt. De trainingsgroepen worden nog bekend gemaakt. Jullie kunnen alvast in jullie agenda schrijven dat **de competitie begint op 13 september**.

Op **23 augustus** is het eerste toernooi van het nieuwe seizoen. Een bekend toernooi, maar dit keer in een nieuw jasje. We organiseren samen met de senioren:

**het Prima Donna Kaas  
(groot)ouder/(klein)kind toernooi**

---

Jullie kunnen je opgeven via het inschrijfformulier dat verderop in het clubblad staat of via onze website.

Dit waren de mededelingen. Ik wens jullie allemaal een hele fijne vakantie toe en tot augustus!

Voorzitter T.C.J  
Maarten

## Jeudcommissie

Op de valreep nog even een stukje voor de voltrefter. Het seizoen zit er weer op, de standen weten jullie allemaal al, dus zoveel is er ook niet meer te schrijven.

De teamindeling is al wel klaar, ook zijn alle teams al bij de bond doorgegeven.

Dus allemaal die zich voor de competitie hebben opgegeven zijn nu vastgelegd.

Ik hoop wel dat ook weer de nieuwkomers in de competitie op tijd een shirt aanschaffen van de vereniging.

Zoals jullie weten kun je die kopen in de kantine.

Het nieuwe seizoen begint op 13 september, de trainingen beginnen al eerder maar dat zullen jullie ongetwijfeld weten.

Ik zal hier dan de teamindeling bij bekend maken, maar de meeste van jullie zullen hem al wel gezien hebben op internet.

Niet dat ik hem daar heb opgezet, want dan kwam het er nooit op, maar daar zijn weer andere mensen voor die dat heel goed kunnen.

Dan nu de teams.

Meisjes 1 speelt weer landelijk C, daar verandert niets aan.

Dat zijn dus weer Maaïke Visser, Cindy Steen en Annemarie Visser.

Coach is weer Maarten.

Huizen jongens 1 ook hier is niets veranderd, zij spelen in de 1<sup>e</sup> klas denk ik, het is wel aangevraagd. Hier spelen dus weer Henk Jan Kos, Jelle Vijfhuizen en Marcel Molenaar. De Coaches moeten we nog indelen, want zoals evenals de andere keren kom ik er weer een paar te kort. Dus wie zich geroepen voelt graag.

Huizen 2 daar spelen Stefan Bunschoten, Yorick Westland, Gerben de Jong en Sinoe Luiz Perez. Hier is de 3<sup>e</sup> klas aangevraagd maar zoals jullie weten is dat allemaal pas zeker als de indeling bekend wordt gemaakt.

Huizen 3 zij hebben door hun kampioenschap in ieder geval recht op een hogere klasse, dus dat moet 4<sup>e</sup> klas worden.

Dit team ziet er iets anders uit, er is een speler bijgekomen.

Hier spelen Edgar Schaap, Martijn Gooier, Gerard v/d Poel en Erik Visser.

Huizen 4 dat team is ook ongewijzigd gebleven, dat zijn dus Constantijn de Boer, Dico van Dissel en Nima Sadeghi. Ook zij spelen dus in ieder geval een klasse hoger door hun kampioenstitel.

Huizen 5 ook hier is iets in veranderd, ook zij spelen met een 4-mans team. Ook zij gaan hopelijk 5<sup>e</sup> klasse spelen, het is wel aangevraagd.

Het zijn Herman Segers, Jory Hoenkamp, Reinout Smit en Ruben Lam.

Ook Huizen 6 is iets gewijzigd want daar zitten 2 spelers bij die voor het eerst competitie gaan spelen. Dit team bestaat uit Joshua Telkamp, Robin Provoost, Julian Meyer en Maurice Anemaat.

Dit zijn dus de teams met de klasse die is aangevraagd.

Verder zijn er wat mij betreft geen bijzonderheden meer.

Ik heb het al diverse keren gevraagd, ik vraag het deze keer nog eens, wie voelt zich geroepen om ook 1 jeugdteam onder zijn hoede te nemen.

Ik kan je verzekeren dat het heel leuk werk is.

Verder wens ik iedereen een heel fijne vakantie toe en tot het nieuwe seizoen.

Doen jullie wel voorzichtig?

P v/d Broek TCJ

## Het clubuitje

Op zaterdag 31 mei was het zover. Het jaarlijkse clubuitje van tafeltennisvereniging Huizen was er weer! We moesten eigenlijk om 10.00 uur bij de vereniging zijn maar sommigen kwamen al meteen naar van Dalensport toe. Uiteindelijk begonnen we om half 12. Eerst gingen we in 8 teams van 3 leden 4 onderdelendoen: Badminton, mini-tennis, squash en tafeltennis. Hierna gingen we lunchen. We kregen patat met een frikandel of een kroket. Na de lunch deden we een 6-kamp met dezelfde 8 teams als van die ochtend. Het waren allemaal een soort estafettes met als laatste een watergevecht dat een beetje uit de hand liep. Aan het eind was er nog een verrassing: allemaal hapjes.

Het was een leuke en sportieve dag.

Dico en Constantijn.

## Hier volgt ook nog de uitslag van het uitje

We hadden 8 teams en wel te verstaan:

Team 1 Dico, Herman en Cindy

Team 2 Laura, Julian en Marcel

Team 3 Ruben, Jessica en Jelle

Team 4 Edwin, David en Constantijn

Team 5 Maaïke, Kevin en Erik

Team 6 Stefan, Gerben en Reinout  
Team 7 Gijs, Edgar en Robin  
Team 8 Quinten, Annemarie en Martijn

Hier is dan de uitslag:

1ste team 6 met totaal 25 punten  
2de team 7 met totaal 23 punten  
3de team 4 met totaal 21 punten  
4de team 5 met totaal 16 punten  
5de team 8 met totaal 15 punten  
Gedeelde 6de team 2 en 3 met 12 punten  
7de team 1 met helaas 0 punten

Namens de T.C.J.  
Bianca Visser

## JEUGD/55+ TOERNOOI

### TOERNOOI

Toen we om half 12 binnenkwamen, werden we ingedeeld in teams.  
We speelden dubbelpartijen, een jeugdlid en een 55+-er samen.  
De winnaars van de poules gingen door naar de winnaarsronde en de verliezers naar de verliezersronde.  
Uit de winnaarsronde kwamen 4 winnaars en uit de verliezersronde kwamen 2 winnaars.  
Zij kregen allemaal een lekkere taart voor moederdag.

### HET ETEN

Daarna werd er chinees gehaald en konden we aanvallen. Je mocht zelf kiezen wat je wilde eten. Er was ruim genoeg voor iedereen. Alleen de mini loempia's waren snel op, want die waren wel erg lekker.

### DE DISCO/FEESTAVOND

Om 8 uur zou de feestavond beginnen. Julian en ik hadden er zin in, maar tot onze grote verbazing kwam er niemand opdagen. Dat vonden we erg jammer. Het had best een leuke avond kunnen worden. Dus de volgende keer KOMEN WE ALLEMAAL...

Ruben Lam

## JEUGD en 55+

Een grote afstand in leeftijd. Kinderen die je kleinkinderen zouden kunnen zijn, of van de andere kant gezien mensen die je oma of opa zouden kunnen zijn.

---

Uitgenodigd door de jeugd was de 55+ groep (12 personen) zaterdag 10 mei van 12.00 uur - 19.00 uur te gast in de Kloef.

De organisatoren ontvingen ons met koffie en een hartelijk welkomstwoord. Daarna een dubbel-toernooi, een oudere gekoppeld aan een jeugdige.

Spannende wedstrijden, waarbij de kwikzilverige jeugd ons vaak versteld deed staan van hun t.t.kwaliteiten.

Winnaars uiteraard aan het einde van het toernooi. Ik ben -helaas- de namen van de jeugdige deelnemers (het waren er veel meer dan ouderen) kwijt.

Van de 55+ groep werd Ries Kuipers met partner eerste en Arie Rebel eveneens met partner tweede.

Prijzen bestonden -heel toepasselijk- uit Maitre Paul gebak. Ook voor de jeugdige winnaars van de verliezersronde.

Na een drankje (limonade voor de jeugd!) was een chinees-indisch diner een waardig besluit van een zeer geslaagde dag.

Wij -ouderen- danken de organisatoren en over hun hoofden heen het bestuur voor deze dag.

Complimenten aan de jeugd van ttv Huizen voor hun sportief en gedisciplineerd gedrag.

De toekomst van de vereniging is stellig gewaarborgd met zo'n jeugd.

Een dag voor herhaling vatbaar, waarbij m.i. op een groter aantal ouderen gerekend moet worden

Chris Kat

## Het wel en wee van Huizen twee

Zo de competitie is afgelopen en Huizen twee is knap derde geworden.

Had er niet meer ingezet? Misschien, maar je moet eigenlijk niet achterom kijken en we hebben een heel goed gevoel bij deze competitie.

Op de terugweg van onze laatste wedstrijd tegen Over het net hebben we de zaak zo'n beetje geëvalueerd. We hebben maar drie keer verloren; twee keer van Jonathan en één keer van Iduna. Beide thuiswedstrijden ( Jonathan en Iduna) waren terechte verliezen. De uitwedstrijd tegen Jonathan had eventueel wel gelijk kunnen spelen als Sinoë zijn concentratie had kunnen bewaren. Hij stond met 9-6 voor in de vijfde game, maar hij kon geen punt meer maken.

Tegen de Bijmaat lukte dat uitstekend. Er werd twee keer met 10-0 gewonnen. Eigenlijk was dat erg geflatteerd, omdat de Bijmaat niet in staat bleek om een driemansteam in de competitie te zetten. Tegen Over het net werd thuis met 9-1 gewonnen, uit echter maar met 7-3. Yorick noemt dat het thuis voordeel. En eigenlijk had hij groot gelijk. De zaal van Over het net heeft een heel hinderlijke licht inval. Dit zou voorkomen kunnen worden door lichtwerend folie te plakken, maar als dat net zo lang duurt als bij ons in de eerste zaal, dan is dat voorlopig nog niet klaar. Tegen Barneveld uit werd knap met 6-4 gewonnen. De thuis wedstrijd heb ik maar vergeten, want toen waren we nog niet ingespeeld.

Op de terugweg kwamen we tot de ontdekking dat het niet een wet van Meden en Perzen was dat dit team volgend seizoen ook Huizen twee is. Als die jongens van team drie onder leiding van Kees een grote bek opzetten ( dat is bij Kees nog wel mogelijk ook) dan denken ze dat ze team twee mogen zijn. Het huidige team twee zal daarom Huizen drie ook op zijn plaats zetten in een onderling duel.

Het is nu duidelijk dat ondergetekende niet doorgaat met begeleiden van dit, of een ander team. Tijd en motivatie ontbreken een beetje, maar misschien dat een betere samenwerking tussen commissie en coaches een zetje hadden kunnen geven in de goede richting.

In een gesprek met Maarten Robbers heb ik mijn denkbeelden en wensen uiteen gezet. Zonder opgaaf van redenen en ook zonder mededeling heeft men afgezien van mijn diensten.

Waarschijnlijk heeft men meer behoefte aan goede chauffeurs.

Henk Oversteegen.

Wist u dat: De tcj coaches nodig heeft voor het nieuwe seizoen.

Wist u dat: Peter v.d. Broek precies kan vertellen wat dit precies inhoud.

Wis u dat: U als jongen/meisje ook blij was dat er iemand met u met was.

## PRIMA DONNA KAAS

### *(groot)OUDER / (klein)KIND toernooi*

Voorgaande jaren werd er een Ouder/Kind toernooi georganiseerd voor de jeugdleden van de TTV Huizen. Dit jaar willen we het wat breder opzetten omdat verschillende seniorleden ook kinderen of misschien zelfs kleinkinderen hebben.

Daarom het volgende:

Jeugdleden: jongens en meisjes vraag aan je vader, moeder, opa of oma om mee te doen aan dit leuke toernooi...

Seniorleden: dames en heren heeft u (klein)kinderen in een "tafeltennis" leeftijd (jonger dan 18 jaar) geef u dan op en doe mee aan dit leuke toernooi...

Het toernooi wordt gehouden op

**zaterdag 23 augustus**

en begint om 10.30 uur.

Afhankelijk van de inschrijvingen zal het toernooi tussen 14.30 en 17.00 uur afgelopen zijn. Ook afhankelijk van het aantal inschrijvingen zal de toernooivorm (halve davis cup (2 enkelpartijen en 1 dubbel partij) of een dubbeltoernooi) zijn. Natuurlijk zijn er leuk prijzen te winnen.

Een team, bestaande uit 2 personen, geef je op de volgende wijze op:

Via internet : [www.nttb.nl/huizen](http://www.nttb.nl/huizen) -> inschrijven toernooien  
Briefje : vul onderstaand briefje in en lever het op onderstaande adressen in

UITERSTE INSCHRIJFDATUM

**Zaterdag 16 augustus**

-----  
Naam (klein)kind : \_\_\_\_\_

Naam (groot)ouder : \_\_\_\_\_

Ja wij doen mee aan het (groot)OUDER / (klein)KIND toernooi op 23 augustus.

Inleveradressen:

Maarten Robbers	André Rebel
Naardingerland 14	Noorderweg 15
1273 NJ Huizen	1271 VK Huizen
tel : 06-21570001	06-22448216

**HET NIEUWE SEIZOEN WORDT GEOPEND OP:**

**Vrijdag 1 Augustus vanaf 20.00 uur**

**Vrijdag 1 Augustus vanaf 20.00 uur**

**Vrijdag 1 Augustus vanaf 20.00 uur**

**Vrijdag 1 Augustus vanaf 20.00 uur**

**Vrijdag 1 Augustus vanaf 20.00 uur**

**Openingstijden daarna:**

**Vrijdag 8 augustus vanaf 20.00 uur**

**Zaterdag 9 augustus vanaf 14.00 uur**

**Dinsdag 12 augustus vanaf 20.00 uur**

---

**Vrijdag 15 augustus      vanaf 20.00 uur**  
**Zaterdag 16 augustus    vanaf 14.00 uur**

**Vanaf dinsdag 19 augustus gelden de normale  
Openingstijden**